

Heden herdenken wij het feit dat Boy Ecury 50 jaar geleden, op de Waalsdorpervlakte te Scheveningen, Nederland, werd gefussilleerd.

Zoals vele Arubanen, voor hem en na hem, verliet Boy Ecury in 1937 zijn geboorteeiland om te gaan studeren. Hij bezocht het internaat St. Louis, Oudenbosch.

Nederland en andere Europese landen maakten woelige jaren mee. Donkere wolken bedreigden in eerste instantie geheel Europa. Terwijl sommige regeringsleiders en politici een wrede lange oorlog voorspelden, dachten weer anderen gespaard te kunnen blijven door de simpele kreet "neutraliteit".

In 1939 brak de Tweede Wereld Oorlog uit, en een jaar daarna werd Nederland verrast en overrompeld door het Duitse leger.

Ook Boy Ecury beseftte dat tegen deze tyranie gevochten moest worden. Hieraan twijfelde hij geen ogenblik. Hij sloot zich aan bij de ondergrondse. Als deel van het gewapend verzet, vocht hij fel tegen de onderdrukkers, ook al wist hij, dat hierop de doodstraf stond.

In de bloei van zijn leven werd hij door verraad gearresteerd en door een Duits vuurpeleton neergeschoten. Echter, leven zijn waarden en idealen voort in ons midden.

Vlak na de Oorlog werd het stoffelijk overschot van Boy Ecury opgegraven in Nederland, en met militaire eer herbegraven op zijn geboorteland, op de plaats waar wij ons nu bevinden.

^{Zijn}
~~Zijn vader, moeder, familie en~~ landgenoten hebben gemeend hem te eren, en hebben een standbeeld opgericht te zijner nagedachtenis. In 1985 werd hem postuum het verzetshedenkingskruis toegekend.

Deze herdenking en eerbetoon is een teken dat hij nog leeft in onze harten.

Een woord van dank gaat in de eerste plaats voor de S.J. A. Boy Ecury Scouting Group, die vol enthousiasme het programma en de activiteiten rondom deze herdenking hebben georganiseerd.

Zij zijn overtuigd de waarden en idealen van Boy Ecury na te streven.

Namens de hele familie dank ik U allen voor Uw aandacht en aanwezigheid.

6 NOV '94

Gesproken door

D. Popy Schoulen Ecury